



Zondag 17 december 2023

Voorganger: Dr. H. Nobel
Organist: mevr. Willy Misker

Paars

*Paars is de kleur van stil worden en ruimte zoeken
vanuit de Bron tot inkeer komen
en bevrijding vinden*

Woord van welkom, mededelingen

- Voorbereiding

Aansteken 3-de adventskaars

*De vreugde breekt door
Van het komende feest
We zijn samen op weg
En volgen de pijlen*

Intochtslied

Lied 974:1,2

*Maak ons uw liefde, God,
tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om
haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet
de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe
ons uw beleid verstaan.*

*Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeed met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.*

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Lied

Lied 974:3,4

*Elkaar bidden wij toe:
volhard in het geloven,
verlies uw vreugde niet
en kom uw pijn te boven.
Laat lichten uw gezicht
over de duisternis
waarin de ander in
gemis gevangen is.*

*Zeg toch het goede aan,
ook wie u kwaad toewensen.
De zon gaat op in uw
nabijheid bij de mensen.
Hun vreugden en verdriet
zullen u niet ontgaan;
in uw omarming heeft
eenzaamheid afgedaan.*

Aansteken van de Roze Kaars

Kyrië en Gloria

* Kyriëgebeden, afgewisseld met coupletten van Lied 463

*Licht in onze ogen,
redder uit de nacht
geldt uw mededogen
nog wie U verwacht?*

*Herder, wil behoeden
wie in 't duister valt.
Keer hun lot ten goede,
Licht, dat stralen zal!*

bede

*Kyrie eleison,
dat Gij u erbarmt,*

*onze kille koude
met Uw licht verwarmt!*

bede

*Christe eleison,
nog is niet verstomd
ons verlangend roepen
dat Gij spoedig komt!*

bede

*Kyrie eleison,
wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen
wacht niet langer meer!*

*Bloesem in de winter
roze dageraad,
wees ons teken dat de
Zon verschijnen gaat!*

* **Gloria**

Lied 870:1,3,6,7,8

*Heilige God, geprezen zij
uw komst door alles heen,
uw woord van alle eeuwigheid
dat tussen ons verscheen.*

*Een ander trad in onze plaats,
een mens tot ons behoud,
geprezen zij de liefde Gods
die ons zijn raad ontvouwt.*

*Want wie voor ons gestreden heeft
alleen, man tegen man,
als God én mens geleden heeft
wat niemand lijden kan,*

*die leidt ons door de doodsjordaan
en houdt ons bij de hand,
die heeft voor ons de weg gebaand
naar het beloofde land.*

*Geprezen, God, uw wijs beleid,
de omweg van uw woord,
ver boven alle hoogten uit
en alle diepten door.*

Wegwijzing

- het Woord

Lied Zingenderwijs 111 (melodie Lied 248)

*O God, nu wij hier samenkomen
op deze dag, in deze kerk,
laat nu uw Geest ons binnenstromen.
God, open ons hart en maak ons sterk.*

*Opdat de woorden die wij horen,
opdat de taal die wij verstaan,
veel dieper gaat dan onze oren
en in ons hart zal binnengaan.*

Lezing **Micha 4:1-9**

Lied Zingenderwijs 111 (melodie Lied 248)

*Laat hier en nu en straks en morgen
uw Geest ons leiden tot de daad,
zodat uw woord ervoor zal zorgen
dat U uw wereld nooit verlaat.*

*Want door uw woord en Geest en zegen
zijn wij gemeente in uw Naam,
wijs dus aan ons de goede wegen
door woord en Geest in Jezus 'naam.*

Lezing **Joh. 3:25-30**

*Kwam van Godswege
een man in ons bestaan,
een stem om te getuigen,
Johannes was zijn naam.
Man van Godswege,
Johannes was zijn naam.*

*Zo staat geschreven:
de heuvel moet geslecht,
geen kwaad mag zijn bedreven,
maak alle paden recht.
Zo staat geschreven:
maak alle paden recht.*

*Doper, wat liep je
in kemelharen pij,
als een profeet, wat riep je
daar in die woestenij?
Doper, wat riep je
daar in die woestenij?*

*'Dat wij omkeren,
verlaten ons domein,
beleven 't woord des Heren
en niet weerbarstig zijn.
Dat wij omkeren
en niet weerbarstig zijn.'*

*Doper, wat moeten
wij doen totdat Hij komt?
'In hoop en vrees doet boete,
geloof in zijn verbond.'
Doper wat moeten
wij doen totdat Hij komt?*

*'Deel met elkander
het brood van alledag,
opdat in u de ander*

*Gods heil aanschouwen mag.
Deel met elkander
het brood van deze dag.'*

Prediking

Lied

Zingenderwijs 4 (melodie Lied 910)

*Als mensen leren geven
en delen met elkaar,
dan vieren wij het leven
en wordt de vrede waar.
Als mensen durven dromen
van het beloofde land,
dan kan er liefde komen,
gaan mensen hand in hand.*

*Als mensen willen nemen
steeds groter en steeds meer,
dan worden vrienden vreemden,
daalt haat op aarde neer.
Maar als wij leren horen
naar wat Gods woord ons vroeg,
dan is voor alle mensen
de aarde groot genoeg.*

*Laat onze oren horen,
laat onze ogen zien:
het goeds waarvan wij dromen,
het is er al misschien.
Als wij aan vrede werken
met hand en hart en mond,
dan zul je het gaan merken
de hele wereld rond.*

- Gebeden en gaven

Geloofsbelijdenis

Gebeden

Collecte: 1^e. Diaconie
2^e. Pastoraat en Eredienst

Slotlied

Gez. 125:1,3,5

*O kom, o kom, Immanuël,
verlos uw volk, uw Israë!,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israë!
Hij is nabij, Immanuël!*

*O kom, o kom, Gij Oriënt,
en maak uw licht alom bekend;
verjaag de nacht van nood en dood,
wij groeten reeds uw morgenrood.
Weest blij, weest blij, o Israë!
Hij is nabij, Immanuël!*

*O kom, die onze Heerser zijt,
in wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israë!
Hij is nabij, Immanuël!*

Zegen

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken

MEDEDELINGEN

Omzien naar elkaar

- Dhr. A. Geers, Schoener, is verhuisd naar de Bleerinck, Spehornebrink 1, 7812 KA Emmen.
- Dhr. J. Meijerink, Tjalk, is na een heupoperatie weer thuis uit het ziekenhuis.
- Dhr. G. Niers, Van Hogendorpstraat, verblijft in Clara Fayोजना Heem voor revalidatie, Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg.
- Ook mw. M.H.J. Niers-de Vries, Van Hogendorpstraat, is met een voet en been in het gips, opgenomen in Clara Fayोजना Heem in Hardenberg.

In deze donkere dagen voor Kerst kunnen we wel wat licht gebruiken. Dat doen we met lichtjes voor het raam, langs de dakgoot of in de kerstboom. Maar dat licht kan er ook zomaar zijn als iemand naar ons omziet en je betrokkenheid en liefdevolle aandacht ervaart. Juist daar waar moeilijke dingen, ziekte of eenzaamheid de dagen donker kunnen maken. Dan is het is het soms alsof Gods liefde en licht over ons straalt. Dat zingt ook lied 792 uit het Liedboek.

*Kom, God, en schrijf uw eigen naam / als licht over ons uit!
De naam, die dag en nacht vooraan, / de hoogste weg wijst om te gaan,
de naam die liefde luidt!*

*Laat zonneklaar te lezen zijn / Uw beeld, in ons geprent!
Gij komt en schenkt de beste wijn / waar wij elkaar tot zegen zijn,
tot liefde voorbestemd.*

Bloemen

De bloemen worden gebracht door: dhr. C. Flokstra
Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:
Mw. J. Timmerman-Moes, Vaart NZ

Open inloop

Dinsdagmiddag staat de groene zijdeur van de kerk weer voor u open van 14.00 – 16.00 uur. U bent van harte welkom! Dus loop gewoon even binnen. De koffie en thee staan klaar!

Kerstpakketten Voedselbank

In de afgelopen 2 weken hebben we als gemeente diverse artikelen verzameld. Ook mocht de Diaconie 240 euro aan giften ontvangen. Afgelopen dinsdag zijn aanvullende inkopen gedaan zodat we 45 pakketten aan de Voedselbank konden overdragen. Deze zijn donderdag 14 december uitgedeeld aan de klanten van de Voedselbank.

Allemaal hartelijk dank voor uw medewerking !

De Diaconie

Boeken, boeken en nog eens boeken.....

Bent u ook zo dol op boeken? En heeft u ook zoveel boeken in huis staan die u al één keer gelezen hebt? Hierna blijven ze meestal nog heel lang ergens staan, zonder dat er nog weer naar om wordt gekeken. Mogelijk is er nu dan een mooie oplossing gevonden. Vanaf **7 januari 2024** start in de grote zaal achter de kerk een boeken -uitruilbeurs.



Hier kunt u, wanneer u in de kerk aanwezig bent, een boek meenemen om te lezen. Heeft u het boek uit, dan kunt u het gewoon weer terugbrengen en een nieuw exemplaar meenemen.

Natuurlijk moeten we wel eerst een voorraadje leesboeken hebben. Heeft u thuis boeken liggen die u wilt missen en beschikbaar wilt stellen voor deze uitleenbeurs, dan kunt u deze boeken inleveren voor 1 januari 2024 na de komende kerkdiensten. Bent u zelf niet in de gelegenheid de boeken te brengen, geef ze dan even mee aan een kennis van u.

Ook kunt u de boeken voor **1 januari 2024** inleveren bij:

Hilly Lanjouw, Valkeniersweg 3 of bij Ginus Oostingh, Tussenpad 22.

Koffiemorgen Welput

Woensdagmorgen 20 december zijn de deuren van de Welput weer open voor iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten. De koffie en thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 14 dagen, vanaf 10.00 uur in de Welput **U bent van harte welkom. Loopt u ook binnen???**

Inlichtingen bij Sien Rooseboom, tel: 551235 en Lucie Meijering, tel: 551346

**Kerst Sing-In: Zuiderkerk Nieuw-Amsterdam,
zondag 17 december 16.00 uur.**

Gemengd koor Kapella Vocale uit Emmen en de Cantorij van de Zuiderkerk te Nieuw-Amsterdam/Veenoord organiseren deze kerst Sing-In. Medewerking wordt verleend door Anja Lankamp (sopraan), Jan Lenselink (piano) en Joke Bartelds (orgel). Er is een zeer afwisselend programma samengesteld van koorzang, solo's en samenzang. Het geheel staat onder leiding van Willy Misker (dirigent). Bij de uitgang is een vrije gift zeer welkom. Na afloop wordt u uitgenodigd na te praten onder het genot van een drankje. De kerk is open vanaf 15.30 uur. Van harte welkom. **Het geheel wordt via kerkdienst gemist uitgezonden.**

Weeksluiting Oldersheem

Vrijdag 15 december is er een weeksluiting in Oldersheem.
Aanvang: 19.00 uur

Zondag 24 december

Voorganger: Ds. G. van Vliet

Organist: mevr. Willy Misker

Collecten: 1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst

Uitgang: Onderhoud gebouwen



Zuiderkerk op internet: www.pknav.nl (website)
Nieuwsbrief@pknav.nl (kopij Nieuwsbrief)

Komt allen tezamen



Kerstmenu

"Kliederkerst"
Noorderkerk
Zondag 24
december
10:00-11:30

-met consumpties-
m.m.v. Kinderkoor

kliederkerk

